



Indbydelse til åben fernisering for alle

den 1- 9- 2023 kl. 15,00 – 17,00

Nakskov Sundhedscenter i Vestibulen

Nakskov Kunstforening er vært med en forfriskning til ferniseringen.

Nakskov Kunstforening har taget initiativ til, at vi det kommende år vil tilbyde unge lokale kunstnere at udstille i en del af Vestibulen på Nakskov Sundhedscenter.

Hver kunstner vil typisk udstille deres kunst i 2-3 måneder.

Vi håber mange borgere og ansatte på Nakskov Sundhedscenter vil nyde godt af de varierende udstillinger.

Den første unge lokale kunstner som Nakskov Kunstforening har truffet aftale med, er **Amalie Legér**.

Amalie Legér udstiller på Sundhedscentret fra 1-9-2023 til medio november 2023.

Amalie kan træffes ved ferniseringen og her vil Amalie kunne fortælle lidt om hendes inspirationskilder og udformning af hendes kunst og der vil også være mulighed for at bestille og købe noget af hendes kunst efter udstillingen.

Amalie er opvokset i Nakskov og bor fortsat i Nakskov.

Amalie er selvlært og har siden barnsben tegnet og malet, alt hvad hun kunne. Hun fortæller at hendes mor engang har sagt til hende, at hun har været et meget nemt barn, da hun altid har kunne sidde med papir og farveblyanter og underholde sig selv i mange timer.

Amalie arbejder primært med akryl på lærred, men kan også godt lide at udfordre sig selv og gå på opdagelse i andre materialer. Hun arbejder bl.a. med collage på lærred,

med en masse forskellige perler, rhinsten og pailletter, stort som småt og skaber figurationer ud fra disse.

Derudover er Amalie i gang med en serie med dansende mennesker, hvor hun maler på vaser og lamper.

Amalie fortæller at hun er typen, som gerne har gang i mange forskellige projekter på en gang.

Amalie henter inspirationskilde og idéer fra mange forskellige ting, men to områder som nok har haft mest indflydelse på hendes kunst, er indtil videre "The Dance" værket af Henri Matisse og helt generelt cirkus og teaterverdenen. Amalie er meget betaget af ballerinaer, akrobater, elefanter og alt der måtte høre hjemme i den kategori og det kommer nok fra eventyrer som barn.

Citat fra Amalie: *'Jeg nyder at arbejde med farver, former og mennesker. Min kunst tager udgangspunkt i livsglæde, bevægelse og fællesskab'.*



Bedste hilsner

Nakskov Kunstforening