

אמת

8 - 23 September 2023

FERNISERING

fredag den 8. september kl. 16.00 - 18.00

FAMILIE ARRANGEMENT

lørdag den 9. september kl. 9.30 - 12.00

Kom og hør historien om Coleman, og lav en Coleman i Jer.



At leve som Gud i Næskov

Philip Glazer - keramik, tegning, tryk

Mikael Tobias - lydinstallation

Dennis & Debbie Club - digital golems

Heidi Laura - ord, readymade



NAKSKOV2030

8 - 23 September 2023

Sankt Nikolai Kirke

Nordenkirke 4 og Jødevej 54

4900 Nakskov



At leve som Gud i Naxkov

Fernisering: fredag den 8. september klokken 16-18

i Sankt Nikolai Kirke, Nordenkirke 4

og på Jødevej 54, 4900 Naxkov

Alle er velkomne.

Forestil dig et anderledes Naxkov – en jødisk by med sin egen stemning, sine egne historier og sin egen lyd.

Rent faktisk har Naxkov en jødisk historie: Gennem et par hundrede år levede omkring 200 jøder i Naxkov og var en del af byens liv og historie. Vi ved ret lidt om deres daglige liv, og de har efterladt sig få spor – men det giver des mere plads til at lege med tanken om, hvem de var.

I stedet for at fortælle en virkelig historie, leger udstillingen *At leve som en gud i Naxkov* med byens jødiske historie og tryller alt det, vi ikke ved, om til opdigtede og forestillede erindringer. Man kan kalde det ”fake erindringer” eller fri fantasi – og det er også meget muligt, at disse nye billeder og historier af og til farer vild i moderne klichéer om jøder og kommer til at hente både Woody Allen og *Spillemand på en tagryg* til Naxkov. Eller Naxkov, som byens nye østeuropæisk klingende navn er...

Bag udstillingen står kunstnerne Philip Glazer, Mikael Tobias, The Dennis and Debbie Club og forfatteren Heidi Laura, og udstillingen spænder over keramik, grafik, lydinstallationer, digitale værker og tekster og breder sig ud over byen.

Værkerne vises både i kirken, i arkivet og på den jødiske begravelsesplads.

Skolebørn fra Nakskov har været med til at producere små golemmer, som vises i kirken.

Kom til familiearrangement **lørdag den 9. september klokken 9.30-12 i Nikolaihuset overfor kirken**: Hør historien om golem og lav selv en golem i ler.

Lørdag den 9. september kl. 14.00 Foredrag om det jødiske samfund i Nakskov samt rundvisning på begravelsespladsen ved historiker Ole A. Munksgaard.

Mødested: Jødevej 54, Nakskov

Udstillingen kan ses indtil den 23. september

Åbningstider:

Kirken: Kirkens åbningstider

Arkivet: Mandag - Onsdag kl. 10-13, Torsdag kl. 15-17

Begravelsespladsen: Altid åben